

Hoeveel pech en tegenspoed kan je overkomen?

Dat vroegen wij ons af toen we hoorden van het verschrikkelijke ongeluk dat onze **clubgenoot Kees Kamp** op 30 september j.l. heeft meegemaakt.

Kees loopt al vanaf de jaren 70 rond op onze watersportvereniging.

Als klein manneke samen met zijn ouders van de watersport genieten.

Helaas overleed zijn vader plotseling tijdens een gezamenlijk klusje in het bijzijn van Kees aan hartfalen. Kees wist zich na deze nare periode te herpakken en kwam in het bezit van zijn trots: een Marak motorjacht, de Mabel genaamd.

In de tussentijd kwam hij Ans tegen en samen met Ans zette Kees zich jarenlang in om overal op de Maas de zeilwedstrijden te organiseren met de Mabel als startschip. Daarnaast bezochten zij veelvuldig zo'n beetje alle watersportverenigingen tussen Maastricht en Moerdijk. En natuurlijk, iedereen die een technisch probleem had aan zijn boot en dat meteen opgelost wilde hebben; "ga maar naar Kees".

Na een aantal jaren merkte Kees problemen met zijn gezondheid. Hij bleek een chronisch probleem te hebben waardoor hij niet meer mocht werken. Weer pech.

Dat weerhield Kees er niet van om iedereen met een technisch probleem met raad en daad bij te staan. Tot voor kort ging dat prima en dan opeens opnieuw een enorme zware klap.

Ans werd plotseling ziek en , totaal onverwacht binnen 48 uur, overleed ze.

De steun en toeverlaat, zijn grote liefde Ans was er niet meer.

Hoeveel pech kun je in het leven hebben ?

Maar het wordt nog gekker. Op 30 september j.l. net toen Kees zich weer een beetje aan het herpakken was en besloot een stukje te gaan varen is Kees met zijn motorjacht de Mabel in een bocht op de Maas tussen Sint Agatha en Oeffelt, voor een enorme duwcombinatie terecht gekomen.

Gelukkig bleef de Mabel voor de rechte boeg liggen en is niet meteen gezonken.

Kees heeft het bizarre ongeluk lichamelijk met slechts lichte verwondingen overleefd.

De Mabel helaas niet, die is zo zwaar beschadigd dat ze total loss is, niet meer te herstellen dus.

Binnen een paar maanden heeft Kees zijn grote liefde Ans en zijn tweede liefde verloren.

Klap op klap, niet te bevatten hoeveel pech en tegenspoed kan je overkomen ?

Voor ons reden om actie te ondernemen. Vandaar dat wij een crowdfunding actie voor Kees hebben opgestart. Elke bijdrage wordt gewaardeerd! Klik hiervoor op deze hyperlink.

<https://www.doneeractie.nl/hoeveel-pech-en-tegenspoed-kan-je-overkomen/-82943> om je donatie te doen. Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Uiteraard in overleg met Kees en zijn familie willen we een bedrag bij elkaar verzamelen zodat Kees zijn passie voor het varen snel weer kan beleven en daarmee een beetje kan bijkomen van alle ellende welke hem de afgelopen periode is overkomen.

De initiatiefnemers, Arie, Anita, Jeroen, Thea en Ferdinand

